



Thema: *ondergedompeld in het bestaan*

Aanvangswoord

Vandaag is het de eerste zondag van de Epifanie, dat betekent het verschijnen van de Messias. Nog op de grens van oud en nieuw lezen we in de bijbel terug wat er gebeurt als wij over onze grenzen heengaan. In Jesaja horen we bemoedigende woorden van troost en in het evangelie zien we hoe Jezus de doop ondergaat. Tijdens de onderdompeling, op het moment dat hij alle menselijke lief en leed symbolisch ondergaat, klinkt er een stem uit de hemel: jij, mijn geliefde... In deze tijd van pandemie komt dit heel dichtbij! Omdat deze stem ook tot ons wil spreken ontsteken we nu vol vreugde ons licht aan de Paaskaars.

Aansteken van de kaarsen op tafel

Muziek

Bemoediging en gebed van toenadering

Onze hulp is in de naam van de ENE,
die met ons meegaat door de tijden.
Ja,
ga met ons mee,
door alle donker naar het Licht,
en laat ons zien hoe Gij verborgen zijt
in kleine mensen in hun nood,
in een Messias zonder macht.
Dan zullen wij uw mensen worden
en aan uw barmhartigheid gestalte geven.
Amen.

Psalmgebed ps.23a
Melodie (van lied 766)
Lezen (onberijmd):vs. 1-6
Melodie

Gebed om openheid

Eerste lezing: Jes. 40:1-11

Toelichting, uitlopend op:

Lied 123 (oude liedboek): 1, 3 en 5

Melodie – gelezen tekst – melodie

Evangelielezing: Luc. 3:15,16 en 21, 22

Preek

Muziek

Lied 63 (Tussentijds): 1, 2, 9 en 10

Melodie – gelezen tekst – melodie

Mededelingen van de diaconie

Collectedoel: SKIN

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v.

Migrantenkerken

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

Zegen:

De zegen van God
in ons komen en in ons gaan
De vrede van God
in ons leven, op onze zoektocht
De liefde van God
bij het einde, nieuw begin
De armen van God om ons te ontvangen
en thuis te brengen bij elkaar.

Amen.